



Café Doodgewoon

ALS STERVEN DICHTBIJ KOMT

Trefpunt voor informatie en uitwisseling.

Als je weet dat je ongeneeslijk ziek bent, verandert dit je leven en dat van je naasten. Het kan gevoelens van verslagenheid, angst, boosheid, onzekerheid en verdriet met zich meebrengen en roept veel vragen op.

Café Doodgewoon, is een trefpunt waar je informatie krijgt en waar patiënten, familie, vrienden, vrijwilligers en hulpverleners in de palliatieve zorg elkaar kunnen ontmoeten.

STERVEN OP JE EIGEN MANIER

5 SEPTEMBER 2017: STICHTING STEM - STERVEN OP JE EIGEN MANIER

Ben je iemand die graag een goed gesprek voert over doodgaan? Of hul je je liever in stilzwijgen? Nederlanders gaan op heel verschillende manieren om met hun sterfbed. En dat is niet altijd gemakkelijk voor hun nabestaanden. Hoe openhartig ben jij over de dood? Welk type ben jij? Stichting STEM, gastspreker Bert Buizert, wil dit onderwerp bespreekbaar maken.

Datum: 5 september 2017
Locatie: De Cultuurfabriek
Adres: Kees Stipplein 74, Veenendaal
Thema: Sterven op je eigen manier
Gastspreker: Bert Buizert, Stichting STEM
Inloop: 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur
Meer info: www.cafedoodgewoonveenendaal.nl; www.stichtingstem.info